

Zuiver
GOUD

Bijbelteksten uit de Herziene Statenvertaling®,
incidenteel iets gewijzigd.

Dit boekje bevat een aantal Bijbelteksten uit het
Woord van God, de Bijbel. God spreekt hierin, laat
deze Bijbelwoorden daarom tot uw hart spreken!

Woorden uit de Bijbel, de Heilige Schrift, Gods Woord.

Edition 2023

© by **GBV** 
printed in Germany

GBV Dillenburg GmbH

Eiershäuser Straße 54
35713 Eschenburg
GERMANY

www.gbv-dillenburg.de
www.gbv-online.org

|n het begin was
het Woord en het Woord
was bij God en
het Woord was God.

Johannes 1:1

|n het Woord was
het leven en het leven
was het licht
van de mensen.

Johannes 1:4

Jezus dan sprak opnieuw
tot hen en zei:
“Ik ben het Licht der wereld;
wie Mij volgt,
zal beslist niet in
de duisternis wandelen,
maar zal het licht van het
leven hebben.”

Johannes 8:12

Jezus zei tegen hem:
“Ik ben de Weg,
de Waarheid en het Leven.
Niemand komt tot de Vader
dan door Mij.”

Johannes 14:6

... Stond Jezus daar en riep:
“Als iemand dorst heeft,
laat hij tot Mij
komen en drinken.
Wie in Mij gelooft,
zoals de Schrift zegt:
Stromen van levend water
zullen uit zijn
binnenste vloeien.”

Johannes 7:37-38

“Kom naar Mij toe,
allen die vermoeid
en belast zijn,
en Ik zal u rust geven.”

Mattheüs 11:28

“Want Mijn juk is zacht
en Mijn last is licht.”

Mattheüs 11:30

○ God, wees mij,
de zondaar, genadig.

Lukas 18:13

Want het loon van de
zonde is de dood,
maar de genadegave
van God is eeuwig leven,
door Jezus Christus,
onze Heere.

Romeinen 6:23

Jezus antwoordde
en zei tegen hem:
“Voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u: Als iemand niet
opnieuw geboren wordt,
kan hij het Koninkrijk
van God niet zien.”

Johannes 3:3

“Verwonder u niet
dat Ik tegen u gezegd heb:
U moet opnieuw
geboren worden.”

Johannes 3:7

Kom dus tot inkeer
en bekeer u,
opdat uw zonden
uitgewist worden.

Handelingen 3:19

Als wij onze zonden belijden:
Hij is getrouw
en rechtvaardig om ons
de zonden te vergeven
en ons te reinigen
van alle ongerechtigheid.

1 Johannes 1:9

Maar allen die Hem
aangenomen hebben,
hun heeft Hij macht gegeven
kinderen van God te worden,
namelijk die in Zijn
Naam geloven;
die ... uit God geboren zijn.

Johannes 1:12-13

“Voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u: Wie Mijn woord
hoort en Hem gelooft
Die Mij gezonden heeft,
die heeft eeuwig leven en
komt niet in de verdoemenis,
maar is uit de dood
overgegaan in het leven.”

Johannes 5:24

“Want zo lief heeft God
de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem
gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.”

Johannes 3:16

Maar Hij is om onze
overtredingen verwond,
om onze
ongerechtigheden verbrijzeld.

De straf die ons
de vrede aanbrengt,
was op Hem,
en door Zijn striemen
is er voor ons
genezing gekomen.

Jesaja 53:5

“Zie, Ik sta aan de deur
en Ik klop.
Als iemand Mijn stem hoort
en de deur opent,
zal Ik bij hem binnenkomen.”

Openbaring 3:20

Opdat Christus door het
geloof in uw harten woont.

Efeze 3:17

“Want de Zoon
des mensen is gekomen
om te zoeken en te redden
wat verloren is.”

Lukas 19:10

“Alles wat de Vader Mij
geeft, zal tot Mij komen;
en wie tot Mij komt,
zal Ik beslist niet uitwerpen.”

Johannes 6:37

Kom, want alle dingen
zijn nu gereed.

Lukas 14:17

Wat moet ik doen om
gered te worden?
Geloof in de
Heere Jezus Christus
en u zult gered worden.

Handelingen 16:30-31

Dat ieder die
in Hem gelooft,
vergeving van zonden
ontvangen zal
door Zijn Naam.

Handelingen 10:43

Die Jezus, onze Heere,
uit de doden opgewekt heeft,
Die om onze overtredingen
is overgeleverd,
en opgewekt om onze
rechtvaardiging.

Romeinen 4:24-25

... 18 ...

Dus is er nu geen
verdoemenis (= eeuwig
oordeel) voor hen die
in Christus Jezus zijn.

Romeinen 8:1

Deze dingen heb ik
geschreven aan u die
gelooft in de Naam van
de Zoon van God,
opdat u weet dat u het
eeuwige leven hebt.

1 Johannes 5:13

... 19 ...

“Verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.”

Lukas 10:20

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.

Romeinen 5:1

Want uit genade bent u gered, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Efeze 2:8-9

Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave!

2 Korinthe 9:15

Maar als wij in
het licht wandelen,
zoals Hij in het licht is, hebben
wij gemeenschap
met elkaar,
en het bloed
van Jezus Christus,
Zijn Zoon,
reinigt ons van alle zonde.

1 Johannes 1:7

“Mijn schapen horen
Mijn stem en Ik ken
ze en zij volgen Mij.
En Ik geef hun eeuwig leven;
en zij zullen beslist niet
verloren gaan in eeuwigheid
en niemand zal ze
uit Mijn hand rukken.”

Johannes 10:27-28

Omdat ook Christus voor
ons geleden heeft;
Hij laat ons zo
een voorbeeld na,
opdat u Zijn voetsporen
zou navolgen;

1 Petrus 2:21

“En zie,
Ik ben met u al de dagen,
tot de voleinding van de
wereld. Amen.”

Mattheüs 28:20

“Laat uw licht zo schijnen
voor de mensen,
dat zij uw goede werken
zien en uw Vader,
Die in de hemelen is,
verheerlijken.”

Mattheüs 5:16

“Want wie zich voor
Mij en Mijn woorden
geschaamd zal hebben,
voor hem zal de Zoon des
mensen Zich schamen,
wanneer Hij zal komen
in Zijn heerlijkheid en
in die van de Vader en in
die van de heilige engelen.”

Lukas 9:26

Het gras verdort,
de bloem valt af,
maar het Woord van onze
God bestaat voor eeuwig.

Jesaja 40:8

“De hemel en de aarde
zullen voorbijgaan,
maar Mijn woorden zullen
beslist niet voorbijgaan.”

Lukas 21:33

Wees in geen
ding bezorgd,
maar laat uw
verlangens in alles,
door bidden en smeken,
met dankzegging bekend
worden bij God;
en de vrede van God,
die alle begrip te boven gaat,
zal uw harten en uw
gedachten bewaken
in Christus Jezus.

Filippenzen 4:6-7

Van verre tijden af is de
HEERE aan mij verschenen:
Met eeuwige liefde
heb Ik u liefgehad,
daarom heb Ik u getrokken
met goedertierenheid.

Jeremia 31:3

Wees niet bevreesd, want
Ik ben met u.

Jesaja 41:10

“Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.”

Johannes 14:2-3

Want de Heere Zelf zal [komen] met een geroep...

En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

1 Thessalonicenzen 4:16-17

En ik zag een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde.

Openbaring 21:1

En God zal alle tranen
van hun ogen afwissen,
en de dood zal
er niet meer zijn;
ook geen rouw,
jammerklacht of moeite
zal er meer zijn.
Want de eerste dingen
zijn voorbijgegaan.

Openbaring 21:4

... 32 ...

“En zie,
Ik kom spoedig.”

Openbaring 22:12

En laat hij die dorst heeft,
komen; en laat hij die wil,
het water
van het leven nemen,
voor niets.

Openbaring 22:17

Amen.
Ja, kom, Heere Jezus!

Openbaring 22:20

... 33 ...

Lees de Bijbel, het is het Woord van God. Luister naar de stem van God. De grote, levende God is bezorgd om u. Hij wil dat u Zijn liefde leert kennen. In Zijn Woord wijst Hij u de weg naar ware rust, naar echt geluk en vrede.

- Als u geen Bijbel in uw bezit hebt, dan sturen we u graag gratis een Evangelie toe (dat is een Boek uit de Bijbel).
- Als u vragen over het geloof hebt, of u wenst een gesprek met een Christen uit uw omgeving, neem dan contact op met het hiernaast vermelde adres.

Uitgave:

St. Uit het Woord der Waarheid -
Evangelie Lektuur • Postbus 260
7120 AG Aalten (NL)
Tel. 0543 - 47 17 46
Fax 0543 - 47 85 33

E-mail:

Correspondentie:

info@uhwdw.nl

Bestellingen:

bestel@uhwdw.nl

Web:

www.uithetwoordderwaarheid.nl

kijk ook eens op
ons [youtube-kanaal](#):
deBijbelvoorjou

Pure Gold



128 4120

Dutch

© St. Uit het Woord der Waarheid, Aalten.

Bestelcode UhWdW: 1834